



Schooljaar 2019-2020

14 mei 2020

VAN DE DIRECTIE

Achte alden,

Wat prachtig om de kinderen weer op school te mogen ontmoeten! We zijn ontzettend dankbaar dat dit weer kan. Het eten op school wordt door veel kinderen als gezellig ervaren! We hopen uiteraard binnen niet al te lange tijd weer terug te kunnen naar de situatie van begin dit schooljaar. Het lijkt er wel op dat dit nog niet zo snel zal gaan als wij willen. In de week na Hemelvaartsdag zal er weer een persconferentie zijn waarin meer duidelijkheid komt over de situatie na 1 juni. U zult diezelfde week via het Skoallepraatsje geïnformeerd worden over de situatie die na Pinksteren zal gelden, tenzij we acuut weer in de intelligente lockdown moeten. Laten we daar niet van uit gaan.

Afgelopen maandag werden we ook verrast door een prachtig gebaar van enkele memmen! Hier leest u het hele artikel: memmen, bedankt!

[Artikel 'Skoalle Moarre-Ljussens wer los'](#)

Op dit moment zijn alle groepen al 2 keer op school geweest. Het is best even wennen, lege klaslokalen, enkele groepen, afstand houden, poetsen. We doen ons best om dit alles zo goed mogelijk te regelen. Voor de regels verwijs ik u naar Skoallepraatsje 509. Nog een paar puntjes die extra aandacht verdienen:

- In het vorige Skoallepraatsje stond een foutje in het rooster van groep 2, 4, 6 en 8. Op woensdag 27 mei is de schooldag om 12:00 uur afgelopen, in tegenstelling tot wat er in de vorige nieuwsbrief stond.



- Wanneer de kinderen op school komen, gaan ze gelijk naar binnen. De gespreide begintijden zijn er om te voorkomen dat er verschillende groepen gelijktijdig naar binnen moeten of op het schoolplein zijn. Stuur uw kind uit groep 1-6 daarom niet te vroeg naar school, omdat ze anders op het plein moeten wachten of samen met 7/8 naar binnen gaan.
- De kinderen desinfecteren/wassen hun handen regelmatig op school. Dit gebeurt o.a. bij binnenkomst en naar buiten gaan bij pauzes en aan het begin en einde van de dag, maar ook voor en na het eten.
- Trakteren bij verjaardag mag: graag voorverpakt. Dit wordt aan de leerlingen mee naar huis gegeven. De klassen rond kan nu even niet.

Voor nu niet veel informatie, we genieten van wat kan en zijn dankbaar! Volgende week mogen we een paar dagen tot rust komen als we de Hemelvaart van Jezus mogen gedenken! Ondanks alle aardse zorgen die wij hebben, mogen we erop vertrouwen dat Hij een plekje voor ons bereid!

Team CBS de Griffel