



Schooljaar 2019-2020

6 februari 2020

VAN DE DIRECTIE

Achte alden,

Het einde van de winter komt langzaam in zicht. De eerste bloemen steken boven de grond uit. Op weg naar Lioessens geniet ik van de vogels die in formatie vliegen, om de beurt vooraan, zodat iedereen ook even de tijd krijgt om het iets rustiger aan te doen! Wat mooi dat God dit zo heeft gemaakt. Hier mogen wij een voorbeeld aan nemen, af en toe hebben we even de tijd nodig om op krachten te komen. Als de zon zo prachtig fel schijnt, de eerste blaadjes boven de grond komen, dan besef ik ook dat er weer een mooie tijd aanbreekt! Vernieuwing in de natuur, de kringloop van het leven zoals Frits Deubel zo mooi beschrijft in het gedicht hiernaast.

Afgelopen weken heb ik uitgebreide lesbezoeken gebracht aan alle klassen. Op andere momenten loopt ik overal wel eens binnen, maar af en toe is het goed om eens een hele les mee te maken en wat wordt ik hier blij van! Wat wordt er op een fijne manier onderwijs gegeven aan de leerlingen, hier mogen we trots op zijn met elkaar! We mogen ook dankbaar zijn dat hier zo'n enthousiast team van leerkrachten staat, elke dag weer!

Gisteren mochten we ook met elkaar kijken naar de resultaten van de CITO-toetsen. Door deze toetsen krijgen we een beeld van het niveau van de kinderen, vergeleken met het onderwijs in het hele land. Ook geeft dit ons een beeld van ons eigen onderwijs en weer een mooi moment om hierover met elkaar in

*Er wordt een nieuwe dag geboren
van knoppen die op springen staan
en langzaam de groene jasjes
voor lentekleuren opengaan.
De Schepper strooit Zijn tinten kwistig
bij dit ontluikend lentefeest
en wie van ons kan nog vermoeden
dat het ooit winter is geweest.*

*Zo wil God ook ons hart vernieuwen.
Het oude wordt teniet gedaan,
beginselen van blij geloven
reiken hun bonte kleuren aan.
Verdord is thans ons oude leven,
we juichen in Gods voorjaarslicht
en als herboren straalt de liefde
van ons verfrissend aangezicht.*

*Het is de kringloop die het oude
vervangt door wat de hemel biedt
aan nieuwe ijver en geloofskracht,
als een verheven lentelied.
Zo willen wij de schepping eren
door groeiend, bloeiend, onversaagd
het leven Gods te openbaren
in alles wat Hij van ons vraagt.*

Frits Deubel



gesprek te gaan: hoe pak je de les eigenlijk aan? Wat doe je als een leerling het lastig vindt of wanneer het veel te gemakkelijk gaat. We konden de conclusie trekken dat we over het geheel mooie resultaten hebben behaald en we zien ook dat we het onderwijs nog beter op elkaar af kunnen stemmen, zodat er een vloeiende overgang is tussen de verschillende groepen. De overgang naar een nieuwe rekenmethode vraagt veel van de kinderen en van de leerkrachten, maar we zien ook al de mooie kanten die deze methode biedt!

STAGIAIR

Meestser Bert loopt al een tijdje stage op onze school. Hij was elke dinsdag in groep 7/8 en gaat vanaf volgende week verder met zijn stage in groep 3/4.

SPREEKAVOND

Op maandag 10 februari verwachten we u volgens rooster op school. Binnen de korste keren hadden alle ouders zich hiervoor ingeschreven, wat fijn dat dit zo snel ging!

GEEF EEN (PRENTEN)BOEK CADEAU

SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT ALLE KINDEREN OPGROEIEN TUSSEN DE BOEKEN!

De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.





Deze boekenactie is een jaarlijks terugkomende actie. Elk jaar is er in de maand februari een jeugdboeken actie en in de maand april een prentenboeken actie. Deze boeken kunt u in de boekwinkels kopen, maar op = op.

Prentenboek 'Woeste Willem': Ook dit schooljaar willen we ouders de mogelijkheid geven om dit boek via school te regelen. Zo hoeft u zelf niet naar de boekwinkel, maar kunt u dit boek wel als cadeau aan uw kind geven. Wilt u dat? Geef dit dan, uiterlijk volgende week vrijdag, 14 februari, aan juf Alie (v.d. Veen) door en lever dan ook gelijk €2,50 bij haar in. Zij zorgt er dan voor dat u in de week van 14 t/m 17 april het boek krijgt.



Het boek 'Koning van Katoren' kunt u zelf in de winkel halen. Deze is vanaf morgen verkrijgbaar voor maar € 2,-!

AGENDA

10 februari	Spreekmiddag/avond zie Parro
14 februari	Rapport 1
17-21 februari	Voorjaarsvakantie